



TABULA RASA TRAVEL

AANVULLEND EXCURSIE PROGRAMMA MYANMAR 2019

YANGON :

01. Stadsrondrit Yangon. (hele dag)

Deze gehele dag verkent u de stad Yangon en krijgt u een zeer complete en afwisselend beeld van de stad. Yangon was de hoofdstad van Myanmar sinds 1885, toen Mandalay's korte periode als hoofdstad van het Birmeese koninkrijk eindigde. De stad ligt aan de Yangon rivier en de Bago rivier en telt tegenwoordig ruim 6 miljoen inwoners. In tegenstelling tot andere Aziatische hoofdsteden, ziet Yangon er niet uit als een miljoenenstad door haar vele groen met daarboven de silhouetten van de pagodes. U wandelt over kleine markten, waar nauwelijks toeristen komen, maar ook de grote Bogyoke mark, ook wel Scotts markt genoemd, in het koloniale centrum van de stad, Verder bezoekt u de meer dan 2000 jaar oude vergulde Sule Pagode, het klassieke Britse hotel The Strand en de liggende Boeddha Chaukhtatyi. Een traditionele **lunch** met gerechten uit alle delen van het land is deze dag inbegrepen.

02. Avond excursie Yangon. (halve dag)

Aan het eind van de middag wordt u uit het hotel opgehaald voor een rondrit door de stad. Tegen zonsondergang komt de stad tot leven. Het hoogtepunt van de rondrit is een bezoek aan de verlichte Shwedagon Pagode. U maakt een wandeling over een van de gezellige avondmarkten, waar tijd is voor een snack en een drankje. Hierna keert u terug naar het hotel.



03. Excursie Bago. (hele dag)

Op deze dag bezoekt u de oude tempelstad Bago (Pegu). U rijdt in ongeveer anderhalf uur van Yangon naar Bago. Na 45 minuten rijden passeert u het indrukwekkende ereveld Taukkyan met slachtoffers uit de tweede wereldoorlog. In Bago bezoekt u het Kyatkha klooster, de Kyaikpun Pagode, de Boeddha van Shwethalyaung, de Shwemawdaw Pagode en de restanten van het koninklijk paleis van koning Bayintaung. Hierna rijdt u terug naar Yangon met de auto, maar u kunt ook kiezen voor een leuk ritje met de trein van Bago terug naar Yangon. (inbegrepen) De **lunch** is deze dag inbegrepen.

04. Yangon in de vroege morgen. (halve dag)

Vroeg in de morgen is er de stad al veel te beleven. Deze excursie begint om 06.30 uur. Het eerste bezoek is aan de levendige en fotogenieke grote vismarkt aan de oever van de Yangon rivier. Daarna wordt de groenten en fruit markt bezocht die 24 uur per dag is geopend, maar juist in de ochtend druk wordt bezocht. Als u wilt kunt u hier de vissoep Mohinga proberen, die in Myanmar als ontbijt wordt gebruikt. Tegen die tijd lopen de Boeddhistisch

monniken door de straten met hun bedelkommen en ook u kunt hen zelf wat eten geven. Rond 09.30 uur keert u terug naar het hotel, waar het hotel ontbijt op u wacht.

05. Shwedagon en omgeving. (halve dag)

Vandaag een uitgebreid bezoek aan de beroemde Shwedagon Pagode. U bekijkt deze grootse Pagode van Myanmar vanuit een niet toeristische invalshoek en de gids heeft volop gelegenheid u alles over dit bouwwerk en het Boeddhistische leven daaromheen te vertellen. Vroeg in de ochtend wordt u uit uw hotel opgehaald uit het hotel en loopt u van de voet van de heuvel langs kleine handwerkplaatsen naar de achterdeur van het tempelcomplex. Hier gebruikt u het traditionele Bimese ontbijt Nan Gyi Thoke in een van de eethuisjes. Er is gelegenheid giften te doen aan de monniken, die uw gids zal verzorgen. Een Birmese **lunch** is inbegrepen. Na de lunch keert u terug naar uw hotel.

06. Koloniaal Rangoon. (halve dag)

Gedurende de ochtend of middag toont uw gids u het koloniale verleden van Yangon. Ondanks enige nieuwe hoogbouw in het centrum van de stad is nog veel van het oude Rangoon overgebleven. U loopt door de meest interessante achterafstraten van het oude centrum en langs de barokke negentiende-eeuwse gebouwen in pasteltinten uit de Britse tijd. Sommige gebouwen worden nu gerestaureerd, een aantal is in gebruik voor een andere functie. Helaas zullen sommige op termijn ook worden afgebroken. U kunt het nu nog allemaal zien en even teruggaan naar een lome, langzame vroegere tijd in de tropen. De tijd van schrijvers als Kipling en Orwell komt weer even terug. Vraagt u de gids vooral ook, om even in het klassieke Strand hotel te gaan kijken. De wandeling wordt afgesloten met een bezoek aan de Union Bar in het oude Red Cross gebouw aan Strand Road. N.B. : U kunt deze excursie ook doen in combinatie met een High Tea in het beroemde Britse Strandhotel. (zie excursie 07)

07. Koloniaal Rangoon, inclusief High Tea in het Strand hotel. (halve dag)

(Deze excursie is gelijk aan excursie 06, maar aangevuld met een High Tea)

Gedurende de ochtend of middag toont uw gids u het koloniale verleden van Yangon. Ondanks enige nieuwe hoogbouw in het centrum van de stad is nog veel van het oude Rangoon overgebleven. U loopt door de meest interessante achterafstraten van het oude centrum en langs de barokke negentiende-eeuwse gebouwen in pasteltinten uit de Britse tijd. Sommige gebouwen worden nu gerestaureerd, een aantal is in gebruik voor een andere functie. Helaas zullen sommige op termijn ook worden afgebroken. U kunt het nu nog allemaal zien en even teruggaan naar een lome, langzame vroegere tijd in de tropen. De tijd van schrijvers als Kipling en Orwell komt weer even terug. In het klassieke Strand hotel gebruikt u een klassiek Britse High Tea. De wandeling wordt afgesloten met een drankje in de Union Bar in het oude Red Cross gebouw aan Strand Road.

08. Recente geschiedenis van Yangon. (halve dag)

Deze ochtend staat in het teken van Bogyoke Aung San, de held van Birmese onafhankelijkheid en de vader van mevrouw Aung San Suu Kyi. Uw gids vertelt u over de moderne geschiedenis van Birma en u bezoekt onder andere het Aung San Museum en het Mausoleum van zijn vrouw. De **lunch** in het vroegere kantoor van Aung San is inbegrepen. Na de lunch keert u terug naar uw hotel.

09. Verborgen Yangon. (halve dag)

Er is nog een ander Yangon, waar de tijd lijkt stil te staan. Deze ochtend neemt uw gids u mee naar wijken waar vrijwel nooit toeristen komen. Om helemaal op te gaan in het echte leven wordt deze dag gebruik gemaakt van taxi, trein, veerboot en Trishaw. Uw gids regelt alles en leidt u overal doorheen. In een levendige afwisseling bezoekt markten, kleine werkplaatsen van religieuze benodigdheden en tempel versieringen. U steekt de Yangon rivier over om Dalat Town, de landelijke kant van de stad te zien. Vanuit een koloniaal station maakt u een ritje met een antieke trein. Rond lunchtijd keert u terug naar uw hotel.

10. Alle culturen van Yangon. (hele dag)

Bijzondere aan Myanmar is, dat het land zolang is afgesloten geweest. Hierdoor konden oude gewoontes, rituelen en leefgemeenschappen nog onaangetaast door de moderne wereld blijven bestaan. De bevolking van het land bestaat uit ongeveer 100 verschillende nationaliteiten en bevolkingsgroepen, die vaak nog hun eigen gewoontes, dialect, keuken en religieuze achtergrond hebben bewaard. Yangon is Myanmar in het klein en al deze groepen leven hier naast elkaar. Een hele dag maakt u kennis met de verschillende culturen van deze oude wereldstad. U bezoekt in de verschillende wijken, een Boeddhistische Pagode, een Christelijke kerk, een Joodse synagoge, een Hindoe tempel, een Islamitische moskee, een Chinese tempel, een Sikh tempel en een plaats waar animistische geesten worden aanbeden. Ter afsluiting neemt u een kijkje in het Nationale museum, waar verschillende klederdrachten en traditioneel handwerk zijn samengebracht.

80. Fietstocht langs de Dhammazedì road. (Hele dag)

Deze enerverende en zeer afwisselende dag begint met een autorit van ongeveer twee uur naar het dorp Kawa. Daar begint u aan een fietstocht op Mountainbikes langs de oude Dhammazedhi road. Deze antieke weg werd door de koningen van Bago aangelegd en gebruikt voor bezoeken aan de grote Shwedagon Pagode. De fietstocht van ongeveer 29 kilometer voert door traditionele dorpen over een deels onverharde, maar vlakke weg en neemt ongeveer tweeënhalve uur in beslag. Onderweg wordt ook een mooi oud klooster bezocht. Na deze tocht gaat het verder naar de plaats Thakala, Hier wacht een lokale gids op u, die u verder begeleidt naar het dorp Htee Tan. Dit deel van de excursie gaat over een smaller pad te voet, per fiets of motorfiets of per boot afhankelijk van de conditie van het weg. Htee Tan is een afgelegen en nog zeer traditioneel dorp zonder elektriciteit en stromend water of waterbron. Water wordt hier in het regenseizoen in een vijver opgevangen voor gebruik in de droge tijd. U ziet hier het dagelijks leven van deze eenvoudige bevolking, de dorpschool en het kleine klooster dat dienst doet als gemeenschapshuis. Een traditionele **lunch** wordt voor u klaargemaakt door de familie van de lokale gids. Voordat u in de namiddag wordt teruggebracht naar Yangon, bezoekt u nog de levendige bevolkingsmarkt van Thongwa.

81. Avond wandeling door spiritueel Yangon. (halve dag)

In de namiddag begint u aan een wandeling door Yangon neemt de gids u mee naar de achteraf straten van de stad. De gids vertelt over de Nats, de geesten die waken over grond en huizen en over de Birmese Mythologie. U wandelt tussen de koloniale huizen, bezoekt de Shwe Phone Pwint Pagode en maakt een traditionele poppen show mee. Na de voorstelling gebruikt u het avondeten in het LinkAge restaurant, dat wordt geleid door de vrijwilligers groep *Forever Humanitarian* en waar minder bedeelde kinderen worden opgevangen met voeding en onderdak en een praktijk opleiding krijgen in de Horeca.

82. Fietstocht langs de Yangon rivier en het Twante kanaal. (Halve dag)

Deze fietsexcursie laat u kennis maken met het platteland en de dorpen buiten de stad Yangon. De tocht wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde organisatie in groepsverband, dus mogelijk met andere toeristen. Om 07.30 uur meldt u zich bij het kantoor van de organisatie in het centrum van Yangon. Vandaar maakt u een korte fietstocht door de stad naar de Pansodan veerboot, die u naar Dalat brengt aan de overzijde van de Yangon rivier. Hier fiets u door de nauwelijks door toeristen bezochte straatjes van deze provincie plaats en bezoekt de zogenaamde gouden monnik, alvorens u richting Twante fiets. Na 20 minuten fietsen over een landweg bereikt u het dorp Pyawkalay. Na wat gedronken te hebben in een theehuis steekt u vervolgens met een kleine veerboot het Twante kanaal over naar het eilandje Kanaungto. Dit eiland is autovrij en zeer geschikt om rustig per fiets te verkennen. In anderhalf uur bereikt u het dorp Seik Kyi, vanwaar een veerboot u over het Twante kanaal terugbrengt naar de pier bij het Strand hotel in Yangon. Tijdens de fietstocht terug naar het startpunt bezoekt u nog de bekende Chinese tempel Khen Hock Kheong. De excursie eindigt rond 12.00 uur, waarna u op eigen gelegenheid de stad verder kunt verkennen of terug gaat naar uw hotel. >>>> Deze tocht kan samen met andere gasten zijn.

MANDALAY

11. Excursie U Beins brug en boottocht met BBQ bij zonsondergang. (Halve dag)

In de middag bezoekt u een traditionele weverij bij Amarapura en kunt u een wandeling maken over de brug van U Bein, de langste teakhouten brug in de wereld. De excursie wordt afgesloten met een boottocht op de Ayerwaddy rivier en een BBQ op een zandbank in de rivier bij zonsondergang.
(Deze excursie kan tezamen met andere gasten zijn)

12. Excursie klassiek Mandalay. (halve dag)

Gedurende de ochtend bezichtigt u de belangrijkste monumenten van het klassieke Mandalay. De verkenning begint met een bezoek aan het Mandalay Fort en het gerestaureerde paleis van koning Mindon. Hierna ziet u het prachtig met houtsnijwerk versierde Shwenandaw klooster en de Setkyathiha Pagode met een 5 meter hoge bronzen zittende Boeddha. Vervolgens bezoekt u de werkplaatsen waar bladgoud wordt geslagen, houtsnijwerk voor de tempels wordt gemaakt. De ochtend wordt afgesloten met een traditionele **lunch**.

Gedurende de middag kunt u nog vrij beschikken over auto, chauffeur en gids voor verdere bezoeken naar keuze binnen de stad Mandalay. (tot uiterlijk 18.00 uur)

13. Excursie hoogtepunten Mandalay. (halve dag)

Gedurende de ochtend of middag maakt u een excursie door Mandalay en bezoekt u de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Allereerst is dat de Mandalay Hill : u kunt deze heuvel ten noorden van de stad omhooglopen in ongeveer 45 minuten. Indien u met de auto omhoog rijdt resteert nog een wandeling van ongeveer 20 minuten, waarbij u geen belangrijke bezienswaardigheden zult missen. Vanaf de Hill heeft u een prachtig uitzicht over het Koninklijke fort. Dit paleis was oorspronkelijk een ommuurde stad binnen de stad. Het

werd gebouwd door koning Mindon in 1857, toen Mandalay de Koninklijke hoofdstad werd, en verwoest door brand op 20 maart 1945, tijdens de strijd tussen de oprukkende Britse troepen en het Japanse leger. Enkele jaren gelden is het paleis gereconstrueerd. Hierna bezoekt u de Kuthodaw Pagode, waar 729 marmeren plavuizen rond de Stoepa zijn gegraveerd met de complete Tripataka en die vormen daarmee 's werelds grootste boek, en de Atumashi en Shwenandaw kloosters. De verdere dag kunt u nog vrij beschikken over auto, chauffeur en gids voor verdere bezoeken naar keuze binnen de stad Mandalay. (tot uiterlijk 18.00 uur)

14. Excursie Amarapura per fiets. (halve dag)

In de vroege ochtend fiets u vanuit het centrum van Mandalay, onder leiding van uw gids, in een kalm tempo naar de oude stad Amarapura. Onderweg wordt gestopt bij een theewinkel en een kleurrijke markt. Na aankomst in Amarapura wandelt u over de oude brug van U Bein, de langste teakhouten brug ter wereld en u bezoekt het nabij gelegen klooster. Op de terugweg wordt een kleine weverij bezocht en een werkplaats waar bladgoud wordt geslagen. Rond lunchtijd keert u terug naar het hotel. Deze fietstocht gaat deels door de stad en over zo goed als vlak terrein.

15. Boottocht naar Mingun. (halve dag)

Gedurende de middag maakt u een boottocht over de Irrawady rivier naar de oude stad Mingun. In Mingun ziet u de grootste tempelbel ter wereld en de bakstenen restanten van Mingun Paya, wat ooit de grootste Pagode ter wereld had moeten worden. De bouw begon in 1790 in opdracht van koning Bodawpaya, maar werd na diens dood gestopt. In 1838 stortte het voltooid deel in, als gevolg van een zware aardbeving. De restanten zijn heden ten dagen nog 50 meter hoog, een derde van wat men had willen bouwen. Vanaf de top heeft u een fantastisch uitzicht over de Irrawaddy rivier. Aan het eind van de middag bezoekt u de markt van Yadanabon en vervolgens vaart u weer terug naar Mandalay.

16. Boottocht naar Sagaing en Ava. (halve dag)

Gedurende de ochtend of de middag maakt u een boottocht in een kleine privé boot over de Irrawady rivier naar oude steden Sagaing en Ava, gelegen ten zuiden Mandalay. In Ava rijdt u met paard en wagen langs de oude tempels van wat 400 honderd jaar lang de hoofdstad van het land was. Hierna keert u per auto terug naar het hotel. Deze boottocht is een goed alternatief voor de boottocht naar Bagan, aangezien deze tocht langs de meest interessante plaatsen gaat.

17. Boottocht naar Sagaing, Ava en Amarapura. (hele dag)

Deze hele dag maakt u een tocht naar de antieke steden Ava, Sagaing en Amarapura. De dag begint met een boottocht over de Irrawady rivier naar Ava en Sagaing. In Ava rijdt u met paard en wagen naar het Baga Yar klooster, de La Thagi Pagode en de scheefhangende wachttorenen Nan Myint. U kunt hier ook zien, hoe de bedelkommen van de monniken worden gemaakt. Tegenover Ava ligt Sagaing, waar de 30 grotten Pagode Umin Thounzeh ligt. Van hieruit heeft u een fantastisch uitzicht over de rivier en de vele pagodes, die verspreid langs de berghellingen liggen. Aan het einde van de dag gaat het per auto verder naar Amarapura en kunt u een wandeling maken over de brug van U Bein, de langste teakhouten brug in de wereld. De zonsondergang bij deze 1,2 kilometer lange brug is zeer fotogeniek. Een eenvoudige **lunch** is deze dag inbegrepen.



18. Boottocht naar Mingun en Ava. (hele dag)

De gehele dag maakt u een boottocht over de Ayeyarwaddy rivier. Allereerst vaart u naar de stad Mingun. In Mingun ziet u de grootste tempelbel ter wereld en de bakstenen restanten van Mingun Paya, wat ooit de grootste

Pagode ter wereld had moeten worden. De bouw begon in 1790 in opdracht van koning Bodawpaya, maar werd na diens dood gestopt. In 1838 stortte het voltooid deel in, als gevolg van een zware aardbeving. De restanten zijn heden ten dagen nog 50 meter hoog, een derde van wat men had willen bouwen. Vanaf de top heeft u een fantastisch uitzicht over de Irrawaddy rivier. Hierna vaart u terug naar Mandalay en vervolgens vaart u in ongeveer 3 uur naar de stad Ava, gelegen ten zuiden van Mandalay. Een eenvoudige **lunch** aan boord is inbegrepen. (lunch doosjes) In Ava rijdt u met paard en wagen langs de oude tempels van wat 400 honderd jaar lang de hoofdstad van het land was. U bezoekt tevens het Kyaung klooster. Hierna keert u per auto terug naar het hotel. Deze boottocht is een goed alternatief voor de boottocht naar Bagan, aangezien deze tocht langs de meest interessante plaatsen gaat.

19. Tempelstad Paleik. (halve dag)

In de ochtend bezoekt u de tempel ruïnes van Paleik ten zuiden van Mandalay. Dit 200 jaar oude complex is een mini uitvoering van Bagan en wordt ten onrechte nauwelijks door toeristen bezocht. In één van de tempels slapen drie pythons, die dagelijks worden gewassen en gevoed door de gelovigen. Rond lunchtijd rijdt u terug naar de stad Mandalay. (Deze excursie is ook geschikt om direct na aankomst op het vliegveld van Mandalay te doen)

20. Paleik en Ava per motorfietstaxi. (hele dag)

In de loop van de ochtend bezoekt u de tempel ruïnes van Paleik ten zuiden van Mandalay. Dit 200 jaar oude complex is een mini uitvoering van Bagan en wordt ten onrechte nauwelijks door toeristen bezocht. In één van de tempels slapen drie pythons, die dagelijks worden gewassen en gevoed door de gelovigen. Hierna rijdt u naar de stad Mandalay. Hierna wordt u over smalle landelijke binnenwegen naar Ava gereden. Een picknick **lunch** wordt gebruikt tussen de tempel ruïnes van Ava en na de lunch kunt u zelf kiezen welke tempels u wilt bekijken. Tot slot vaart u met een kleine veerboot terug naar de oostelijke oever van de rivier. Halverwege de middag keert u terug naar uw hotel in Mandalay. Deze excursie wordt uitgevoerd met motorfiets taxi's. U zit achterop de motorfiets.

21. Mandalay bij avond. (halve dag)

Tijdens deze excursie maakt u kennis met het avondleven van Mandalay. U komt op plaatsen waar u waarschijnlijk op eigen gelegenheid niet naar toe zou zijn gegaan. U wandelt over de zeer levendige vismarkt en de Yadanar avondmarkt. Tijdens het **avondeten** laat uw gids u kennis maken met de typische lokale gerechten. De excursie start aan het eind van de middag en eindigt rond 20.30 met een voorstelling van traditionele dans en marionettentheater. In de loop van de avond wordt u weer teruggebracht naar uw hotel.

22. Markten van Mandalay. (hele dag)

Vandaag geen tempels en Pagodes. Een hele dag maakt u kennis met het leven van alle dag in Mandalay. U wordt rond 07.00 uur opgehaald uit het hotel en begint de dag vervolgens met een traditioneel ontbijt Nan Gyi Thoke in een van de kleine lokale restaurants. Na het ontbijt wordt de groenten markt bezocht en een levendig deel van de stad met kleine buurtwerkplaatsen, waar onder andere snoepjes, cake en noedels worden geproduceerd. Daarna rijdt u de stad uit en wordt een boerderij bezocht, waar u kunt zien waar al dit voedsel vandaan komt. De **lunch** wordt gebruikt in een klein plattelandsklooster. Rond 15.00 uur keert u terug naar het hotel.

23. Mandalay, Amarapura en U Bein's brug. (halve dag)

Aan het begin van de middag bezoekt u de Mahamuni Pagode van Mandalay met een beroemde Boeddha figuur afkomstig uit Mrauk U, de grote tempelstad aan de westkust. Rond deze Pagode is een levendige markt met werkplaatsen voor religieuze kunst. Vervolgens rijdt u naar het oude Amarapura, de zusterstad van Mandalay. Amarapura is eigenlijk een groot dorp met veel tempels. U wandelt door het Mahagandayon klooster waar honderden monniken verblijven en over een markt met kleine weverijen. Tegen zonsondergang loopt u over de brug van U Bein, de langste teakhouten brug in de wereld. De zonsondergang bij deze 1,2 kilometer lange brug is zeer fotogeniek.

N.B. : Deze excursie is zeer geschikt in aansluiting op een aankomst per vliegtuig.

24. Mediteren in Sagaing en een bezoek aan Ava. (hele dag)

Deze hele dag maakt u een tocht met de auto naar de antieke steden Sagaing en Ava. Sagaing is het centrum van het Boeddhisme in Myanmar en ligt hoog op een heuvel met uitzicht over de Irrawaddy rivier. Hier wonen ruim 6000 monniken en nonnen. Hier kunt kennis maken met de beginselen van de Boeddhistische meditatie, die voor een belangrijk deel bestaat uit concentratie en beheersing van de ademhaling. Een wandeling langs de kloosters en door het dorp is zeer de moeite waard en het resultaat is een fantastisch uitzicht over de rivier en de vele pagodes, die verspreid langs de berghellingen liggen. Een eenvoudige **lunch** is deze dag inbegrepen. In de middag bezoekt u Ava en rijdt u met paard en wagen naar het Baga Yar klooster, de La Thagi Pagode en de scheef hangende wachttorens Nan Myint. Aan het eind van de middag keert u per auto terug naar Mandalay.

25. Koloniaal Maymyo / Pyin Oo Lwin en de botanisch tuin. (hele dag)

Deze hele dag bezoekt u het koloniale Maymyo (Pyin Oo Lwin) en de grote botanische tuin. Pyin Oo Lwin ligt op 70 kilometer afstand van Mandalay en op een hoogte van 1200 meter op het Shan plateau. De stad werd gesticht in 1896 als een zogenaamde Hill Station. Vanuit de toenmalige hoofdstad Mandalay gebruikten de Britten deze plaats in om hun Country Style buitenhuizen te bouwen en te verpozen in de frisse en gezonde berglucht. De stad werd door hen Maymyo genoemd, naar de kolonel May van de 5th Bengal Infantry, die hier in de tachtiger jaren van de 19^e eeuw was gestationeerd. Maymyo fungeerde in feite als het zomerhoofdkwartier van de Britten en de prachtige door hen aangelegde bloementuinen vormen tegenwoordig de Botanische tuinen van Kandawgyi Gardens. Pyin Oo Lwin ligt aan de beroemde Burma Road, die gedurende de tweede wereldoorlog in belangrijke verbindingsweg vormde tussen de havensteden van Brits Indië en het front in China. U ziet deze dag onder andere de oude Engelse kerk, het voormalige huis van de Britse Gouverneur en ondergaat de sfeer van vergane glorie van Kipling en Orwell in het destijds zeer bekende Candacraig hotel. De **lunch** wordt gebruikt in een restaurant met koloniale sfeer.

26. Fietstocht in de landelijke omgeving van Mandalay. (halve dag)

Na een vroeg ontbijt start u om 07.15 uur met een fietstocht door de rustige achterafstraatjes van Mandalay en vervolgens de stad uit aan de noordoostkant. Onderweg passeert u kleine markten levendige buitenwijken. U rijdt vervolgens over landweggetjes waar de bevolking op het land aan het werk is, zoals dat al vele tientallen jaren niet is veranderd. Er wordt gestopt bij een voedselmarkt en u ziet bamboe vlechten voor huizenbouw. Onderweg is tijd voor een wandeling door een van de nog zeer traditionele dorpen en voor een kopje thee bij een van de stalletjes. Rond lunchtijd wordt u achterop een motorfiets teruggebracht naar het hotel. Deze excursie heeft een avontuurlijk karakter. Comfortabele wandelschoenen, katoenen kleding en een goede bescherming tegen de zon zijn dan ook aan te bevelen. U fietst over smalle paden en binnenwegen, maar wel over zo goed als vlak terrein. Deze fietstocht is voor alle leeftijden, maar een redelijke conditie en gezondheid zijn noodzakelijk. De transfers naar het startpunt van de fietstocht en aan het eind van de fietstocht terug naar het hotel zijn achterop bij een (taxi) motorfiets. >>>>> Deze tocht kan samen met andere gasten zijn.

BAGAN :

30. Excursie hoogtepunten van Bagan. (hele dag)

De hele dag maakt u een uitgebreide excursie langs de monumenten van Bagan. In overleg met de gids bepaalt u zelf welke bezienswaardigheden u wilt gaan bezoeken. Bagan is het de grootste bezienswaardigheid in Myanmar. Deze verlaten antieke stad aan de oever van de Ayeyarwady rivier beslaat 40 vierkante kilometer. Deze World Heritage Site is een van de grootste archeologische bezienswaardigheden in Azië. U bezoekt deze dag de bedrijvige Shwe Zi Gon Pagode, de grottempel Kya-Sit-Thar Umin, Gu-byauk-gyi uit de 13^e eeuw, de massieve Htilo-Minlo met haar terrassen, Ananda tempel met de 4 houten Boeddha's, de piramidevormige Dhammayangyi tempel, Dhamma-ya-za Pagoda en de Sitana Gyi Pagode in Sri Lanka stijl. Aan het eind van deze dag rijdt u met een paardenkoets naar de Pyathagyi Pagoda voor de spectaculaire zonsopgang bij een van de tempels. De **lunch** is deze dag inbegrepen.



31. Fietstocht Bagan. (halve dag)

Gedurende de ochtend maakt u met een gids een fietstocht langs de monumenten van Bagan. In overleg met de gids bepaalt u welke monumenten u gaat bezoeken. Rond lunchtijd keert u terug naar het hotel. Deze fietstocht gaat over vlak terrein.

32. Markt van Nyaung U en minder bekende tempels van Bagan. (halve dag)

In de morgen bezoekt u een afgelegen tempel, gelegen tegen de wand van een ravijn. Hierna maakt u een wandeling over de kleurrijke markt van Nyaung U. Daarna rijdt u naar het dorp Taungbi, waar een zeer bijzonder houten klooster wordt bezocht. De verdere dag heeft u nog de vrije beschikking over gids, auto en chauffeur. (tot uiterlijk 18.00 uur)

33. Excursie boottocht Bagan rond zonsondergang. (avond)

Aan het eind van de middag wordt u opgehaald uit het hotel en maakt u een privé boottocht over de Irrawaddy rivier. Vanaf een zandbank in het midden van de rivier geniet u met een drankje van de zonsondergang, die de tempels van Bagan rood kleurt.

34. Fietstocht landelijk Bagan met boottocht. (hele dag)

Deze hele dag verkent u per fiets de landelijke omgeving van Bagan. U bezoekt de zeer bijzondere, maar minder bezochte grot tempel van Kyauk G Ohnmin, waarna u doorrijdt naar de plaats Pakkoku op de westoever van de Irrawaddy. Met een kleine privé boot vaart u van daaruit stroomafwaarts in ongeveer 2 uur terug naar Bagan. Een eenvoudige **lunch** wordt aan boord gebruikt. In de middag wordt het dorp Myinkaba bezocht, waar u onder andere kunt kennis maken met de traditionele lakwerk fabricage. Aan het eind van de middag keert u terug naar het hotel in Bagan.

35. Dagtocht naar Mount Popa. (hele dag)

Na het ontbijt begint u aan de excursie naar Popa. U rijdt eerst in ruim anderhalf uur door een landelijke omgeving naar de heilige berg Popa. De Bloemenberg Mount Popa is een van de belangrijkste heilige plaatsen van het land. Op deze Olympus van Myanmar wonen de machtigste Nats of de geesten. 777 traptreden leiden u naar de top van deze 737 meter hoge uitgedoofde vulkaan. Op de berghelling staan talloze kleine tempeltjes en Pagoda's. Het uitzicht vanaf de top is adembenemend. Aan het eind van de dag rijdt u terug naar Bagan. De **lunch** is deze dag inbegrepen.

36 : Dagtocht naar Mount Popa en Salay. (hele dag)

Na het ontbijt begint u aan de excursie naar Popa. U rijdt eerst in ruim anderhalf uur door een landelijke omgeving naar de heilige berg Popa. De Bloemenberg Mount Popa is een van de belangrijkste heilige plaatsen van het land. Op deze Olympus van Myanmar wonen de machtigste Nats of de geesten. 777 traptreden leiden u naar de top van deze 737 meter hoge uitgedoofde vulkaan. Op de berghelling staan talloze kleine tempeltjes en Pagoda's. Het uitzicht vanaf de top is adembenemend. De **lunch** is deze dag inbegrepen. Na het bezoek aan Popa rijdt u in anderhalf uur naar het kleurrijke religieuze centrum Salay. U bezoekt daar het 150 jaar oude houten klooster Youqson Kyaung met haar prachtige houtsnijwerk figuren en plafonds. In het Mogok Vipassana Yeikthar meditatie centrum kunt u een 3 meter lange holle lakwerk Boeddha Nan Paya bewonderen. Van Salay terug naar Bagan is het wederom anderhalf uur rijden. (dit is excursie 35, verlengd met Salay)

37. Safari naar traditionele dorpen rond Bagan. (halve dag)

In de ochtend rijdt u met een 4 WD door afgelegen traditionele dorpen in de omgeving van Bagan. Op deze wijze komt u in dorpen, waar nog maar weinig toeristen u zijn voorgegaan. U rijdt door de droge zone en ziet vrouwen met brandhout en andere producten op het hoofd naar de markt gaan. In het dorp Nyaung Gy wordt een smidse bezocht, in het dorp Se Ywa een bakolie fabriek en een klompen makerij. In het dorp Taung Kong leven voornamelijk boeren en men heeft er een pottenbakkerij. De **lunch** is in deze tocht inbegrepen. Deze tocht is zeer geschikt voor het maken van ongedwongen foto's van het dorpsleven.

38. Balloons Over Bagan. (halve dag)

Tijdens uw verblijf in Bagan maakt u een ballontocht boven de monumenten van Bagan. De ballontocht zelf duurt een uur en met de voorbereidingen en instructies mee duurt het gehele evenement ongeveer 3 uur. De Ballontocht kan uitsluitend gehouden worden als de weersomstandigheden dat toelaten en dat is ter beoordeling van de ballonvaartorganisatie. Indien op de geplande dag of op een van de alternatieve dagen deze tocht niet doorgaat, dan ontvangt u van Tabula Rasa Travel de totale betaling retour.

>>>> Ballontocht kan samen met andere gasten zijn.

LET OP : aanpassing van uw reisverzekering is hiervoor noodzakelijk ! (check uw polisvoorwaarden)

Deze Ballontochten worden uitgevoerd van de eerste week van oktober tot en met de eerste week van april.

39. Markten, kloosters en een boottocht naar een verborgen grottempel. (hele dag)

Wilt u meer van de omgeving van Bagan zien, dan is dit de ideale tocht. Met de auto rijdt u naar de plaats Pakkoku. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan de Kyauk Gu Ohnmin grot tempel. Dit is een plek waar slechts weinig toeristen komen. In Pakkoku wordt de markt bezocht een werkplaats waar traditionele stoffen worden geweven. Als laatste staat een bezoek aan het traditionele dorp Myinkaba op het programma. In ongeveer twee uur vaart u met een kleine privé boot over de Irrawady rivier terug naar Bagan. Een eenvoudige lunch **lunch** wordt op de boot gebruikt.

KALAW :



40. Excursie olifanten en regenwoud. (hele dag)

Deze dag maakt u kennis met het tropisch regenwoud onder leiding van een speciale gids. Vanuit Kalaw maakt u een wandeling van ruim een uur door het tropisch bos. U bezoekt het recent gestarte project voor het behoud van de natuur. De **lunch** wordt gebruikt in een traditioneel dorp en als u dat wilt kunt u helpen met de bereiding. Na de lunch kunt u de gepensioneerde werkolifanten zien, waarvan sommige vrij rondlopen, en helpen met hun verzorging. Dit is absoluut een zeer interessante dag voor natuurliefhebbers en beslist geen toeristische kermis, zoals Thailand. In de loop van de middag keert u terug naar Kalaw. Deze excursie prijs is inclusief transfer vanaf het vliegveld van Heho naar Kalaw.

N.B.: U kunt deze excursie maken vanuit Kalaw of vanaf het vliegveld van Heho (afhankelijk van de aankomsttijd van de vlucht) Na afloop van de excursie wordt u naar een hotel in Kalaw gebracht. Indien u direct naar het hotel in Nyaung Shwe wilt gaan, dan kan dat. U kunt echter aansluitend niet meer naar een hotel op het meer. Prijzen voor aanvullende transfer naar Nyaung Shwe op aanvraag.

INLE MEER :

50. Boottocht op het Inle meer. (hele dag)

Deze hele dag maakt u een tocht per privé motorboot over het Inle meer. Tijdens deze tocht krijgt u een goede indruk van het dagelijks leven op en rond het meer. U bezoekt traditionele Shan dorpjes langs de oever en op het water, de beroemde drijvende tuinen, de Phaung Daw Oo Pagoda, de markt van Khaung Daing en een fabriekje van Cheroot sigaren. De **lunch** is deze dag inbegrepen in het Intha Heritage House. In dit antieke huis ziet u de ook katten van het Birmese ras.

N.B.: U kunt deze zelfde excursie ook maken in combinatie met een fietstocht Langs de oostoever van het meer. (zie excursie 51)

51. Fietstocht naar Nampan. (hele dag)

Vandaag maakt u begeleide fietstocht langs de oost oever van het Inle meer. Gestart wordt in Nyaung Shwe en u fiets langs de oever van het meer, door een afwisselend landschap met talloze traditionele Shan en Intha dorpen, naar het dorp Nampan. Onderweg kunt u het dagelijks leven zien en misschien een praatje maken met een van de monniken van het bos klooster in Maing Thauk. De **lunch** onderweg wordt gebruikt in het Intha House. Vandaar gaat het per boot verder over het meer voor een bezoek aan een Cheroot sigarenfabriek, de drijvende tuinen van Nampan en een van de oudste kloosters, gebouwd op palen in het meer. Aan het eind van de middag brengt de boot u weer terug naar Nyaung Shwe. Deze fietstocht gaat over zo goed als vlak terrein.

N.B. : Het is ook mogelijk slecht een deel van de rit per fiets te doen of dat sommige van u ervoor kiezen uitsluitend het eerste deel te fietsen over de verharde weg. Dit kan ter plaatse nog met de gids worden overlegd. Indien u in het geheel niet wilt fietsen, dan is het ook mogelijk, uitsluitend een boottocht te maken naar dezelfde plaatsen (zie excursie 50)

52. Kennismaking met de traditionele Shan. (halve dag)

Deze excursie begint aan het eind van de ochtend. U brengt een bezoek aan het Boeddha museum in het voormalige paleis van de laatste Shan Prince Sao Shwe Taïke, die de eerste minister president van het onafhankelijke Birma was. Vervolgens wordt een traditionele Shan **lunch** gebruikt in hotel View Point. Na de lunch wandelt u met de gids over de traditionele markt en bezoekt u het Shwe Yan Pyay klooster. Met een klein boot maakt u een korte tocht door de vele kanalen rond Nyaung Shwe. Aan het eind van de middag wordt de Red Mountain Winery bezocht, waar u kunt kennis maken met uitstekende wijn van deze streek. Rond 5 uur bent u terug in het hotel.

53. Excursie de tempels van Indain. (halve dag)

Met de auto naar de westoever van het meer voor een bezoek aan de tempelruïnes van Indain. Hier maakt u een wandeling langs de met planten begroeide fotogenieke tempelruïnes. De totale wandeling duurt ongeveer een uur en brengt u naar een uitzichtpunt met een prachtig uitzicht over het Inle meer. In het dorp Tha Ley wordt een schooltje bezocht. In het dorp wordt een traditionele **lunch** geserveerd. Hierna wordt u per boot naar het hotel gebracht.

54. Omgeving van Nyaung Shwe per fiets en prauw. (hele dag)

Om 09.30 uur wordt u uit het hotel opgehaald voor een avontuurlijke excursie in de omgeving van Nyaung Shwe. Nyaung Shwe is een levendige plaats. Deze dag maakt u een begeleide fietstocht vanuit het centrum van de stad. U bezoekt de Mingala markt en fietst vervolgens door een landelijke omgeving naar het Teak houten Shwe Yan Pyay klooster en het voormalige paleis van de laatste Shan koning. Een traditionele Shan **lunch** wordt gebruikt in hotel View Point. Na de lunch vaart u met een prauw door de vele kanalen rond Nyaung Shwe en bezoeken de Pagode in het drop Nanthe. De excursie wordt afgesloten met een bezoek aan de Red Mountain Winery, waar u kunt kennis maken met uitstekende wijn van deze streek. Rond 15.30 uur keert u terug naar het hotel. Totale fiets afstand : 8 kilometer over vrijwel vlak terrein.

55. Fietstocht van Nyaung Shwe naar Indain langs de westoever van het Inle meer. (hele dag)

Met de fiets rijdt u ruim een uur, langs de noord en de westoever van het Inle meer, door vele traditionele Shan dorpen naar het dorp Khaung Dine en vervolgens langs de westoever naar het dorp Indain. In de omgeving van Indain maakt u een wandeling van ongeveer 2 uur langs de met planten begroeide fotogenieke tempelruïnes en door het achterland. De wandeling voert u naar een uitzichtpunt met een prachtig uitzicht over het Inle meer. In een dorp wordt een eenvoudige traditionele **lunch** gebruikt. Hierna wordt u per boot naar het hotel terug gebracht.

56.

Niet meer beschikbaar.

57.

Niet meer beschikbaar.

58. Per Kajak naar Intha dorpen op het Inle meer. (Hele dag)

Met een Kajak verkent u deze dag de traditionele Intha dorpen op en aan het Inle meer. Na het ontbijt in uw hotel wordt met de boot in ongeveer 30 minuten naar het dorp Phaw Khone gebracht. Van hieruit peddelt u ruim 2 uur in een rustig tempo over het Inle meer, door de traditionele dorpen met huizen op palen en de drijvende tuinen met de Shan bergen op de achtergrond. Halverwege maakt u een wandeling door één van de Intha dorpen en maakt u kennis met de leefwijze van de bevolking en hun traditionele producten. De **lunch** is inbegrepen en wordt gebruikt in een restaurant op het meer. Na de lunch bezoekt u per motorprauw nog enkele dorpen, waarna u terugvaart naar het hotel. **N.B. :** de tocht per twee persoonskajak is eenvoudig te doen door sportievelingen van elke leeftijd. Een zwemdiploma is wel vereist. Wie niet met een kajak wil varen, adviseren wij de excursies 50 of 51 te maken. Kajakhuur is inbegrepen.

59. Wandeling naar Pa O dorpen (Hele dag)

Tijdens deze wandeltocht van een hele dag bezoekt u een aantal traditionele Pa O dorpen. De Pa O staan bekend om hun donker blauwe kleding en fel rode en oranje hoofdoeken en hun traditionele levenswijze. Vanaf

Nyaung Shwe rijdt u met een paardenkar landinwaarts. Vervolgens begint u aan een wandeling van ongeveer tweeënhalf uur, licht heuvelopwaarts, naar het eerste Pa O dorp. Hier kunt praten met de monniken en een schoolje bezoeken. Over vlak terrein loopt u daarna ongeveer een half uur verder naar een Pa O dorp waar een traditionele **lunch** wordt gebruikt van gembersoep en onder meer pompoen en Sukini bladeren. Na de lunch is er tijd om uit te rusten en het dorp te verkennen. Daarna begint aan de wandeling terug, die ook weer ongeveer tweeënhalf uur duurt. U loopt langs velden met knoflook en gember en bereikt een punt met een fantastisch uitzicht over het Inle meer. Aan het eind van de middag keert u per prauw terug naar Nyaung Shwe.

Dit is een niet bijzonder spannende wandeling, die wel bij elkaar een kleine zes uur duurt. Een goede gezondheid en conditie en wandelervaring op onverhard terrein zijn gewenst.

60. Wandeling naar Pa O dorpen. (halve dag)

Naar keuze in de ochtend of in de middag maakt u op ontspannende wijze kennis met enkele traditionele Pa O dorpen in het achterland van Nyaung Shwe. Met de auto rijdt u eerst naar de markt van Aythaya en onderweg wordt gestopt voor een bezoek aan enkele Pa O dorpen. U maakt kennis met het dagelijks leven van deze boerenbevolking en de Shan en Pa O talen die hier worden gesproken. Vanaf de markt maakt u vervolgens een wandeling van ongeveer anderhalf uur naar langs diverse plantages. Deze wandeling eindigt bij de Aythaya wijngaard voor een rondwandeling van nog een half uur langs de wijnranken. Met een traditionele Shan **lunch** of **diner** sluit u hier deze interessante tocht af, waarna u wordt teruggebracht naar het hotel in Nyaung Shwe.

61. Shan kookles op het meer. (Hele dag)

Onder leiding van een dorpelingen van het Inle meer gaat u vandaag traditioneel leren koken in een familie huis in een van de paaldorpen op het meer. Dit wordt vandaag geen les van een sterren-kok, maar het leren bereiden van een echte traditionele maaltijd, zoals die in de familiehuizen op het meer elke dag worden bereid. Samen met uw gids, die voor de vertaling zorgt, bezoekt u met uw huiskokkin eerst de markt om de juiste ingrediënten bij elkaar te zoeken. In het familiehuis begint u daarna met het voorbereiden van de maaltijd. U helpt met schoonmaken en snijden van de groente, koken, bakken en toevoegen van de juiste kruiden. U leert alles over het bereiden van Shan pompoensoep, gebakken rijstkoekjes, Shan Mie, gestoomde vis in bananenblad, groente curry Shan stijl en tomatensalade met gestampte pinda's, zodat u alles thuis ook kunt klaarmaken. De les wordt afgesloten met uw zelf bereide **lunch**. Deze dag is niet alleen een heel aantrekkelijke manier om kennis te maken met de lokale keuken, maar zeer zeker ook met het gewone leven van de Shan en Intha. Na de lunch blijven de gids en de bootmensen nog de hele middag voor u beschikbaar voor een boottocht naar keuze over het meer te maken. Aan het eind van de middag brengen zij u weer terug naar het hotel.

NGAPALI BEACH :

70. Excursie per ossewagen. (hele dag)

Deze dag verkent u de omgeving van Ngapali Beach per ossenwagen. U maakt kennis met het dagelijks leven in de vissersdorpen. De lunch is inbegrepen en onder weg is er gelegenheid, om te zwemmen en te snorkelen in de baai van St. Andrews.

<u>EXTRA EXCURSIES MYANMAR</u>		deelname 1 persoon	deelname van 2 personen	deelname van 3 tot 4 personen	deelname van 5 tot 7 personen	deelname van 8 tot 15 personen
Prijzen in Euro / per persoon bij reserveringen via Tabula Rasa Travel		Op aanvraag				
01	Stadsrondrit Yangon (L)	135,-	85,-	80,-	65,-	60,-
02	Avond Excursie Yangon	82,-	50,-	50,-	35,-	30,-
03	Excursie Bago (L)	190,-	115,-	110,-	80,-	75,-
04	Yangon in de vroege morgen	80,-	42,-	42,-	27,-	22,-
05	Shwedagon en omgeving (L)	95,-	60,-	58,-	47,-	42,-
06	Koloniaal Rangoon	85,-	50,-	48,-	35,-	33,-
07	Koloniaal Rangoon, inclusief HighTea	120,-	78,-	75,-	60,-	55,-
08	Recente geschiedenis van Yangon (L)	88,-	57,-	55,-	46,-	40,-
09	Verborgen Yangon	85,-	53,-	45,-	37,-	35,-
10	Alle culturen van Yangon	120,-	72,-	72,-	55,-	48,-
80	Fietstocht langs de Dhammazedhi weg (L)	175,-	99,-	85,-	68,-	57,-
81	Avond wandeling door spiritueel Yangon. (D)	-	72,-	68,-	55,-	48,-
82	Fietstocht langs de Yangon rivier en het	-	35,-	35,-	35,-	-

	Twante kanaal.					
11	U Beins brug en boottocht met BBQ (D)	-	120,-	110,-	90,-	85,-
12	Excursie Klassiek Mandalay (L)	140,-	85,-	80,-	60,-	57,-
13	Excursie hoogtepunten Mandalay	120,-	65,-	60,-	40,-	37,-
14	Amarapura per fiets					
15	Boottocht naar Mingun	110,-	60,-	50,-	40,-	35,-
16	Boottocht naar Sagain en Ava	110,-	60,-	50,-	40,-	35,-
17	Boottocht Sagain, Ava, Amarapura (L)	250,-	140,-	110,-	90,-	80,-
18	Boottocht naar Mingun en Ava (L)	250,-	140,-	110,-	90,-	80,-
19	Tempelstad Paleik	99,-	58,-	58,-	36,-	30,-
20	Paleik en Ava per motorfiets	150,-	100,-	92,-	82,-	78,-
21	Mandalay bij avond (D)	120,-	80,-	80,-	65,-	59,-
22	Markten van Mandalay (L)	145,-	90,-	87,-	68,-	65,-
23	Mandalay, Amarapura en U Beins brug	150,-	85,-	78,-	57,-	50,-
24	Mediteren Sagaing en bezoek aan Ava (L)	162,-	98,-	95,-	75,-	65,-
25	Koloniaal Maymyo en botanische tuin (L)	175,-	98,-	78,-	68,-	63,-
26	Fietstocht landelijke omgeving Mandalay	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-
30	Excursie hoogtepunten Bagan (L)	145,-	90,-	86,-	75,-	68,-
31	Fietstocht Bagan	90,-	58,-	50,-	40,-	35,-
32	Markt Nyaung U, minder bekende tempels	110,-	65,-	57,-	38,-	36,-
33	Boottocht Bagan rond zonsondergang	65,-	42,-	36,-	30,-	28,-
34	Fietstocht landelijk Bagan en boottocht (L)	140,-	85,-	68,-	52,-	42,-
35	Dagtocht naar Mount Popa (L)	160,-	95,-	93,-	68,-	60,-
36	Dagtocht naar Mount Popa en Salay (L)	170,-	100,-	95,-	68,-	60,-
37	Safari traditionele dorpen rond Bagan (L)	190,-	110,-	78,-	75,-	70,-
38	Balloons Over Bagan (Classic Service)	295,-	295,-	295,-	295,-	295,-
39	Markten, kloosters, boottocht (L)	205,-	115,-	95,-	65,-	65,-
40	Excursie olifanten en regenwoud (L)	200,-	135,-	130,-	98,-	95,-
50	Boottocht op het Inle meer (L)	115,-	75,-	57,-	50,-	45,-
51	Fietstocht naar Nampan (L)	135,-	85,-	70,-	63,-	55,-
52	Kennismaking met de traditionele Shan(L)	135,-	88,-	77,-	65,-	62,-
53	Excursie tempels van Indain (L)	135,-	82,-	68,-	62,-	60,-
54	Nyaung Shwe per fiets en prauw (L)	110,-	85,-	76,-	69,-	65,-
55	Fietstocht Nyaung Shwe – Indain (L)	120,-	80,-	66,-	63,-	58,-
56	-					
57	-					
58	Kajak naar Intha dorpen op het meer (L)	155,-	110,-	95,-	88,-	-
59	Wandeling naar PaO dorpen, 1 dag (L)	130,-	78,-	68,-	56,-	50,-
60	Wandeling naar PaO dorpen, ½ dag (L of D)	125,-	75,-	60,-	47,-	45,-
61	Shan kookles op het meer (L)	135,-	95,-	80,-	75,-	69,-
70	Excursie per ossenwagen (L)	160,-	97,-	85,-	78,-	65,-

Opmerkingen :

L = Lunch inclusief. D = Avondeten inclusief.

Tijdens de excursie zijn alle entreegelden inbegrepen. Dat geldt echter niet voor de uren, onder vermelding : *“gids, chauffeur en auto blijven beschikbaar tot uiterlijk 18.00 uur”* Alle excursie zijn inclusief transfers van af uw hotel en retour, tenzij anders vermeld. Bovengenoemde prijzen zijn geldig voor reserveringen via Tabula Rasa Travel en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Informatie : Tabula Rasa Travel
E-mail : info@tabularastravel.nl
Telefoon : 0031 74 2777000